



Uu

*'Uch, uch', zegt Ukkie de kleine indiaan
Hij wijst naar de donkere lucht
Hoog boven hem staat de stralende maan
'Slaap lekker', zegt de maan met een zucht*



Lees samen dit versje. Zie je een letter **U** in het versje?
Kleur dan een vakje in de grote letter. Heb je aan het
einde van het versje alle vakjes ingekleurd? Dan heb je
goed geteld!